

ngày nay), Xuân Đình Mùi, 09/02/1967. (tên: Tđ li u)

Tết Đc l p đ u tiên

Trong Tết Đc l p đ u tiên cđ a nđ c Việt Nam Dân chđ Cđ ng hòa, mđ t nđ c vđ a thoát khđ i hđ n 80 năm ách thđ c dân, Ngđ đ i đđ viđ t thđ gđ i thđ hđ thanh niên (thđ hđ trđ cũng đđ đđ c coi nhđ mùa xuân cđ a đđ t nđ c Việt Nam): “Mđ t năm khđ i đđ u tđ mùa xuân, mđ t đđ i khđ i đđ u tđ tuđ i trđ . Tuđ i trđ là mùa xuân cđ a xã hđ i” (Thđ gđ i thanh niên và nhi đđ ng toàn quđ c nhân đđ p Tết Nguyên đán năm 1946). Ngđ đ i căn đđ n các cháu phđ i thđ c hành đđ i sđ ng mđ i, phđ i hđ ng hái, kiên quyđ t, không sđ khó, không sđ khđ ... đđ trđ nên nhđ ng công dân mđ i, xđ ng đđ ng vđ i nđ c Việt Nam Dân chđ Cđ ng hòa.

Không chđ vđ i thđ hđ thanh niên, trong bài viđ t “Tết” đđ ng trên báo Cđ u Quđ c sđ 147, ngày 21/01/1946, Ngđ đ i nhđ c nhđ cđ dân tộc: “Dân tộc ta là mđ t dân tộc giàu lòng đđ ng tình và bác ái. Trong lúc này toàn quđ c đđ ng bào tđ giàu đđ n nghèo, tđ già đđ n trđ , ai cũng sđ a sođ n ăn Tết mđ ng Xuân”. Và kêu gđ i toàn thđ đđ ng bào cùng “chia sđ cuđ c vui Xuân mđ ng Tết vđ i: Nhđ ng chiđ n sĩ oanh liđ t đđ trđ đ mđ t trđ n, nhđ ng gia quyđ n các chiđ n sĩ, nhđ ng đđ ng bào nghèo nđn đđ sao cho mđ i ngđ đ i đđ u đđ đđ c hđ đđ ng các thú vui và Tết Xuân đđ u tiên cđ a nđ c Việt Nam đđ c l p” (Thđ gđ i Phđ nđ Việt Nam nhân đđ p Xuân Bính Tuđ t – 1946).

Ngđ đ i làm thđ gđ i phđ nđ Việt Nam nhân ngày Tết, nhđ c nhđ hđ phđ i siđ ng năng, thđ c hiđ n cđ n, kiđ m, liđ m, chính, đđ thđ c sđ trđ thành nhđ ng ngđ đ i “Đđ i sđ ng mđ i”.

Ngđ đ i luôn dành thđ i gian đđ n thăm tđ ng nhà

Không chđ vđ y, ngay trong mùa xuân đđ u tiên cđ a đđ t nđ c, đđ m 30 Tết, Ngđ đ i không dành nhđ ng giây phút này đđ nghđ ngđ i, mà đđ trđ c tiđ p tđ i thăm tđ ng gia đđ ng nhđ đđ i dân nghèo khđ . Ngđ đ i lđ ng ngđ đ i khi chđ ng kiđ n cđ nh gia đđ ng cđ a mđ t ngđ đ i đđ p xích lô “Tết mà không có tđ t”. Trong nhà chđ có mđ t nđ n hđ đđ ng đđ ng cháy đđ trên bàn, chđ nhà thì đđ m phđ i nđ m đđ p chiđ u mê mđ t. Ngđ đ i đđ đđ n đđ ng chí thđ ký hôm sau mang thuđ c, quà cđ a Ngđ đ i đđ n thăm hđ i và nhđ c đđ ng chí thđ ký ghi lđ i đđ báo cho đđ ng chí Chđ tđ ch đđ y ban hành chính Hà Nđ i biđ t. Cũng trong đđ m đđ , Ngđ đ i đđ đđ n thăm gia đđ ng nhà chđ Chđ n làm nghđ gđ ng nđ đ c thuê, cũng là mđ t gia đđ ng “không có Tết”. Ngoài ra, Ngđ đ i còn đđ n chúc Tết mđ t sđ gia đđ ng nhđ : Gia đđ ng ông Tđ Lâm – ngđ đ i bán sách cũ đđ Cđ a Nam; mđ t gia đđ ng buôn bán đđ phđ Phúc Kiđ n (nay là phđ

Lãn Ông); một gia đình công chức ở phố Hàng Lãn Ông (nay là phố Lê Duẩn).

Ngọc đã dành tình thương yêu, sự quan tâm đến tất cả mọi người dân Việt Nam, đặc biệt là những người khó khăn nhất, nghèo nàn nhất. Ngọc đã mong muốn được thấy mọi người dân không khổ sang hèn đâu đâu, hạnh phúc trong ngày Tết cổ truyền dân tộc. Sáng mừng Tết, Ngọc đã nói chuyện với đội biểu diễn Nhà hát Lãn Ông, đi đến viên chức Tết là công nhân, đi chia kẹo mừng Tết với các cháu nhi đồng tại trụ sở và đặc biệt, Ngọc đã đến thăm hỏi, đến viên các các thành phố, binh Pháp tại Binh viện Đền Thờ (nay là Binh viện Quân y 108) và Binh viện Phố Doãn (nay là Binh viện Hồ Nghé Việt – Đền). Đi thăm những Ngọc đã nhìn thấy cảnh cảnh mặt đất và mang đất đó tâm sự với mọi người, mọi ngành, mọi người khi Ngọc có dịp tiếp xúc: Mọi người cùng đến tâm những công việc, sự áo, cùng nhau chăm sóc những người nghèo, những công nhân khó khăn để ai ai cũng đều có Tết.

Trong những ngày xuân sau này, đặc biệt là tất cả sau ngày hòa bình lập lại (năm 1954), vào những ngày Tết cổ truyền dân tộc, dù bận trăm công ngàn việc, Ngọc đã luôn dành thời gian của mình để đến thăm từng nhà dân, để xem nhân dân ta chuộc bản Tết cổ truyền, để thấy được những người dân có thể sống được hạnh phúc cuộc sống mới, vui tươi, hạnh phúc hay không?

Hôm nay, nhớ về Ngọc, trong không khí Xuân đang tới, chúng ta hãy nhớ những việc làm đầy tình thương yêu, trù mẫn của Ngọc với toàn thể nhân dân, hãy nhớ tất cả sự chăm sóc ân cần của Ngọc với mọi thành phố của Việt Nam đặc biệt là mọi khi Tết đến, Xuân về. Tất cả đó, càng đến lòng mình mọi người hãy học tập và làm theo Bác để việc yêu thương, đến công việc với mọi con người. Bởi vì hơn 90 triệu dân hôm nay, bên cạnh đội đã sống mọi người no đủ do làm ăn giỏi, do chăm chỉ lao động, do may mắn trong cuộc sống; vẫn còn bao kiếp người do nhiều lý do khác nhau, vẫn ở trong cảnh đói ăn thiếu uống, đang co ro chịu cái rét thấu xương người già, trẻ em, quán chợ... Chúng ta cùng nhau chia sẻ, đến công việc để ai ai cũng đều có Tết – nhớ đất mong muốn của Bác Hồ.